

Pélerin Lezing Medische Geschiedenis



Dinsdag 20 januari 2015

Liberté, humanité, égalité, geboorte van de kliniek

Prof. dr. Harry Hillen

De Franse Revolutie heeft in korte tijd geleid tot een wereldwijde medische revolutie. De filosofie van de Verlichting werd vertaald in waarneming en experiment. De historische kloof tussen heilkunde en geneeskunde verdween. Medische scholen namen de opleiding geneeskunde van de gevestigde gilden. Dokters kregen na registratie vergunning om praktijk te voeren. Patiënten werden lichamen en ziekten kregen een plaats in het lichaam. Het centrum van de geneeskunde werd vanuit huis en markt verplaatst naar het ziekenhuis. De machtige ziekenhuisgeneeskunde van Parijs werd het lichtende voorbeeld voor de geneeskunde in Europa en Amerika. Michel Foucault schreef daarover met gemengde gevoelens in "Naissance de la Clinique". In deze Pelerinlezing wordt aandacht besteed aan enkele "groten" uit de Revolutie geschiedenis: de filosoof Cabanis, de chirurg Desault, de internist Corvisart, de patholoog Bichat en aan de geniale Laennec. Voor de discussie zijn er interessante vragen over de geschiedenis van deze medische revolutie. Waarom gebeurde dit alles in Frankrijk? Was er ook medische revolutie buiten Parijs? Was de medische revolutie onverwacht of een logische ontwikkeling van de Franse geneeskunde in de achttiende eeuw? In ieder geval zal de beslissende invloed van de Franse Revolutie op de geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht duidelijk worden.